



**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ  
ΛΕΥΚΑΔΑΣ**



**ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ**

**Πρώτη ανάγνωση με κόκκινο, χαρούμενο φεγγάρι...**

Αν και δεν ήταν η ποίηση το θέμα της πρώτης συνάντησης της *Λέσχης Ανάγνωσης και Στοχασμού του Συνδέσμου Φιλολόγων Λευκάδας*, εντούτοις δεν την αποφύγαμε. Μια παρέα δεκαπέντε τουλάχιστον, αδιάβαστων αλλά φιλομαθών κυριών, με καλοκαιρινή ακόμα διάθεση στο ευχάριστο Ξενοδοχείο *Νήρικος*, την Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ και μέχρι περασμένες 11.00... Κι ένα πελώριο κόκκινο φεγγάρι, σαν εκείνα που κανενός ζωγράφου η παλέτα δεν μπορεί να διαθέσει, έσμιξε την ιστορία με την ποίηση και την ποίηση με την πρώτη της διδάξασα, τη φύση. «Διαβάζοντας (σ)τη...Λευκάδα» ήταν το θέμα μας, μια «Λευκαδίτικη Βιβλιογραφική Επισκόπηση» και συζήτηση πάνω σε νέες εκδόσεις που αφορούν λευκαδίτικα θέματα ή έχουν γραφεί πρόσφατα από Λευκαδίτες. Που ήταν πολλές, γι' αυτό και θα υπάρξει ενδιαφέρουσα συνέχεια...

Η Όλγα (Κοταρέλα) μας ξενάγησε στην ιδιαίτερη προσωπικότητα και στο έργο της Ελληνοϊταλίδας δημοσιογράφου και συγγραφέως Μαθίλδης Σεράο. Παρουσίασε το βιβλίο της Γεωργίας Π. Δημητρακοπούλου με τίτλο «Πάτρα-Naroli-Η Ελλάδα της Μαθίλδης Σεράο –Ελληνοϊταλικές προσεγγίσεις στο έργο της συγγραφέως», με επιλεγμένες αναφορές στο περιεχόμενο του βιβλίου και σχόλια και ειδικότερα σε διήγημα της Σεράο με θέμα μια πικρή ερωτική ιστορία, που διαδραματίζεται στη Λευκάδα. Η Κατερίνα (Ροντογιάννη) παρουσίασε το λαογραφικό βιβλίο του δασκάλου Βαγγέλη Κ. Βερύκιου, *Ο Αγκιώτικος πεζόβολος*, που προκάλεσε το ενδιαφέρον ακόμα και σε αναγνώστες που καμία εμπειρία ψαρέματος δεν είχαν, ανακινώντας ωστόσο μνήμες και εικόνες των παιδικών και εφηβικών μας χρόνων. Η Βιβή (Κοψιδά-Βρεττού), παρουσίασε Το ημερολόγιο του Σπυραντώνη Χαλκιάκου, *Λευκαδίτη Αγωνιστή στον Αγώνα του 1821*, «εύρημα» του ιστορικού ερευνητή και διδάκτορα Ιστορίας Γεωργίου Τσίλη, στη διάρκεια ερευνών του στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Αναπλάθοντας το ιστορικό περιβάλλον της τοπικότητας εκείνη την περίοδο, παραμονές της Επανάστασης του 1821, έδωσε τόσο τη σημασία του Ημερολογίου, όσο και τη σημαίνουσα παρουσία των Λευκαδίων στην Επανάσταση.

Μια βραδιά καλοκαιριού, αισιόδοξη, ειρηνική, με πολλή ομορφιά-όπως η παμπάλαια συνήθεια των ανθρώπων να «φιλιώνονται» γύρω από ένα βιβλίο...

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος  
Δρ. Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού